

## Verlag Belevingsreis Nepal van 5 tot 22 april

Met 14 waren we. 14 mensen, op één of andere manier verbonden met Saancho. Maar allemaal hadden we één ding gemeen. We wilden naar Nepal en we wilden ook kennis maken met het schoolproject in Pattale.

Na wat turbulente vliegperikelen, letterlijk en figuurlijk, kwamen we tijdens het eerste weekend allen samen in Kathmandu. Dankzij Deepak, onze fantastische reisbegeleider werd het een unieke ervaring die goed georganiseerd was.

### Kathmandu

Eerst wat tijd voor sightseeing in en om de hoofdstad. De Nepalese cultuur is een rijke cultuur met een roemrijk verleden. We bezochten tempels en monumenten, we leerden heel wat over het Hindoeïsme en het Boeddhisme en over het leven van de man in de straat.

En we leerden de Nepalese keuken kennen. Dal Bhat, het meest traditionele en vegetarische gerecht van Nepal zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven.

Vlug nog wat inkopen in de kleurrijke winkeltjes van Thamel en op maandag vertrokken we naar Pattale, het dorp van ons gesponsord schooltje. Het werd een lange busreis over hobbelige wegen, maar het loonde de moeite.

### Pattale

We waren met zijn allen uitgenodigd op de proclamatie van de school. Deze hadden ze, omwille van ons bezoek, een paar dagen uitgesteld. Vooreerst hebben we kunnen vaststellen wat Saancho allemaal reeds realiseerde in de school.

Materiële zaken zoals een computerklasje, een bibliotheek en, jawel, een trap richting school zodat de kinderen tijdens het regenseizoen niet door de modder naar school moeten.

We hebben ook kennis gemaakt met een paar gemotiveerde leerkrachten die op de school werkten dankzij de financiële steun van Saancho. En verder vergeet ik vast nog een heleboel realisaties.

Hoewel het weer die dag spelbreker was, kregen we toch de hele ceremonie te zien van de proclamatie, inclusief veel slingers rond onze nek en toespraken, waarvan de inhoud ons jammer genoeg ontging bij gebrek aan kennis van het Nepalees. We begrepen wel de dankbaarheid van de gemeenschap voor de steun. De festiviteiten werden afgesloten met wat dansjes van de kinderen.

Er is al veel gebeurd in de school dankzij Saancho, maar er kan nog veel meer gebeuren. Dat hebben we ook gezien.

### Trekking

Na ons bezoek aan Pattale splitste onze groep in twee. 7 van ons maakten een culturele reis. De 7 anderen maakten samen met Deepak en zijn collega JB een trektocht in de Himalaya. Ikzelf ging mee op trektocht en die acht dagen werden een onvergetelijke ervaring. Niet altijd even gemakkelijk, want onze maag zorgde wel eens voor turbulenties, maar dit werd snel vergeten door de prachtige omgeving waar we doorheen stapten.

De prachtige natuur, de dorpjes waar we passeerden, de ezels en de yaks die de bevoorrading verzorgden van de dorpjes op onze route. De dragers die tot 100 kg op hun rug dragen om de inwoners en de toeristen te voorzien van eten en drinken.

Maar natuurlijk vergeten we nooit de immense bergen van de Himalaya die als reuzen om ons heen toornden. Ons eindpunt was Namche Bazar, een dorp waar alle trekkers samenkomen, eventueel verder stappend naar nog hogere oorden. Wij zijn niet hoger gegaan dan 3.900 meter, waar we een adembenemend uitzicht hadden op de Everest en de andere zuurstofarme toppen errond.

Nog een paar dagen terug stappen en dan met een klein vliegtuigje van Lukla terug naar Kathmandu. Lukla is één van de spectaculairste luchthavens ter wereld. Check maar even op YouTube.

## Kathmandu

De terugkeer in Kathmandu viel mij zwaar. Van de ongerepte natuur terug naar de zwaar vervuilde stad, waar de smog als een deken overheen hangt. Van de stilte van de natuur naar de drukte en de files van de stad. De tegenstellingen op dat gebied zijn immens. De stad verstikt zichzelf. Het bevestigt dat het klimaatprobleem een wereldprobleem is. Wij kunnen maatregelen treffen in ons eigen land en dat is heel belangrijk, maar landen als Nepal gaan hun milieumomstandigheden maar kunnen oplossen als er een mondiale aanpak gebeurt.

Terug in Kathmandu hadden we nog voldoende indrukken op te doen. Van de lijkverbranding aan de Bagmati rivier tot bezoek aan onder andere de wijk Kirtipur. Het is slechts een greep uit het aanbod.

Vooraleer terug te keren naar België gingen we nog langs bij het project "Cerebral Palsy Nepal". Hier kunnen kinderen met een fysieke en mentale beperking terecht. Ze krijgen er onderwijs, maar ook begeleiding en hulp met hun handicap. Ze leren er lezen en schrijven, maar ook koken en tuinieren en nog veel meer. Ze worden omringd door gemotiveerde mensen die met beperkte middelen ter beschikking stonden van deze kinderen. Dit project wordt ook gesteund door Saancho, en ter plekke is beslist om dit ook in de toekomst te blijven doen.

Dit soort opvangmogelijkheden zijn een zegen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Het betekent dat zij minstens een aantal uren per dag kunnen gaan werken in plaats van bij hun kind te blijven. Kunnen gaan werken is het verschil tussen armoede en een aanvaardbaar leven.

De overheid levert in dit soort projecten slechts een minimale steun. Dit project overleeft met hulp van Saancho en vele andere organisaties die de nodige financiële middelen ter beschikking stellen.

Met al die indrukken zijn we opnieuw op het vliegtuig gestapt. We hebben een mooie reis gemaakt, maar we hebben vooral Nepal een klein beetje leren kennen en ook kennis gemaakt met de projecten van Saancho. En we zagen dat het goed was....

Ik wil Liane, Patrick en Deepak danken voor deze mooie ervaring.

Geert